

Beloftes - Senne Guns (Promises – Eric Clapton)

't Kan me niets schelen als je nooit meer verschijnt
't Zal me worst wezen als je morgen verdwijnt
Naar een land ver van hier, vrolijk en blij
Want ik hou niet van jou en jij houdt niet van mij

Iedereen spreekt erover als je hier bent
Hoe je zo lief lacht naar elke vent
Al die vrienden en liefjes, vrolijk en blij
Wel, ik haat die van jou en jij haat die van mij

Oh, lalalala ...
Oh, lalalala ...

't Interesseert me geen reet wat je 's nachts allemaal doet
Wie je pleziert en wie je ontmoet
Ik wil het niet weten, daar laten we 't bij
Want ik hou niet van jou en jij houdt niet van mij

Al die problemen, da's hoe het gaat
Met vrouwen die zweven tussen liefde en haat
Ooit hadden we gezworen: jij en ik, da's voor de eeuwigheid
Maar beloftes vervagen in de tijd

Oh, la lalalala la
Oh, la lalalala la

'k Wil je graag zien, 'k heb het lang geprobeerd
Maar de waarheid heb jij al die tijd genegeerd
't Is nochtans eenvoudig, geloof me vrij
Ik hou van jou als je houdt van mij

Al die problemen, da's hoe het gaat
Met mannen die leven tussen liefde en haat
Ooit hadden we gezworen: jij en ik, da's voor de eeuwigheid
Maar beloftes vervagen in de tijd

Oh, la lalalala la
La lalalala la

La lalalala la
La lalalala la
La lalalala la
La lalalala la (fade out)