

## Laïs – 't Smidje

Wie wil horen een historie, al van ene jonge smid  
Die verbrand had zijn memorie, daaglijks bij het vuur verhit

Was ik nog, nog met mijnen hamer  
Was ik nog met geweld op mijn aambeld

'k Geef den bras van al dat smeden, ik ga naar de Franse zwier  
'k Wil mij tot den trouw begeven, nooit een schoner vrouw gezien

Was ik nog, nog met mijnen hamer  
Was ik nog met geweld op mijn aambeld

't Is de schoonste van de vrouwen, maar nooit was er zo'n serpent  
Nooit kan zij haar bakkes houden, nooit is zij eens wel content

Was ik nog, nog met mijnen hamer  
Was ik nog met geweld op mijn aambeld

Nooit mag ik een pintje drinken, nooit mag ik eens vrolijk zijn  
Nooit kan ik iemand beschinken, met een glaasje bier of wijn

Was ik nog, nog met mijnen hamer  
Was ik nog met geweld op mijn aambeld

*'k Geef den bras van al dat trouwen, werd ik maar eens weduwnaar  
'k Zou mij in een hoeksken houden, en mij stellen uit gevaar*

Was ik nog, nog met mijnen hamer  
Was ik nog met geweld op mijn aambeld  
Was ik nog, nog met mijnen hamer  
Was ik nog met geweld op mijn aambeld