

Stilte na de storm - Kommil Foo

Cover van "The Common Linnets - Calm After The Storm" (Ilse DeLange)

Een luie zondagochtend, jij met koffie en de krant
En ik die zit te kijken en de toast verbrand
Wij samen in een park, je ligt te slapen in het gras
Bleek, stil, alsof je Sneeuwwitje zelf was

Whoo, denkend aan jou, alsmaar weer aan jou
In de stilte na de storm

Maar je wilde meer, je sprak van veiligheid en rust
Van iemand voor altijd, die onvoorwaardelijk troost en sust
Je wou een man die er zou staan, die je zou dragen door je pijn
En hoe ik ook probeerde , die man kon ik niet zijn

Whoo, denkend aan jou, alsmaar weer aan jou
In de stilte na de storm
Whoo, onder een hemel grijs en grauw en alsmaar weer aan jou
In de stilte na de storm.

Tussenspel

Koffie en cognac op een bijna leeg terras
Er hangt regen in de lucht, ik wou dat je bij me was

Whoo, denkend aan jou, alsmaar weer aan jou
In de stilte na de storm
Alsmaar weer aan jou
In de stilte na de storm ...